

Fiskhussalongen

När jag fick frågan om att vara här idag blev jag riktigt glad, dels för att jag själv uppskattar konst men också för att jag är väldigt nyfiken på hur den kreativitet som finns inom konsten och de perspektiv konst kan ge kan användas i näringslivet och vice versa.

I Nyköping har vi ett stabilt, brett och växande näringsliv. Totalt finns ca 5000 företag i kommunen och en andel av dem drivs av kulturarbetare. På så vis är kulturen också en del av näringslivet.

En förkortning som är på modet nu är KKN – de kulturella och kreativa näringarna. Vi ser idag en växande skara företag och arbetstillfällen inom den här sektorn och några av Sveriges mest framgångsrika exportörer för tillfället handlar om musik och svensk design. Vi ser också lokala exempel på framgångsrika konsthantverkare som silver smeden Anna-Stina Åberg – visste ni till exempel att hon designat bestick för IKEA och en födelsedagsgåva till prinsessan Viktoria? Ett annat exempel är Keramikern Anna Lindell som precis fått prestigeuppdraget att tillverka en hel servis till Grand Hotell.

Nyligen tog jag del av en studie där det framgick att en gemensam nämnare för kommuner med hög utvecklingsförmåga i sitt näringsliv är att de i regel har ett starkt kulturliv – vad som är hönan och ägget låter jag vara osagt, men att det finns en koppling var tydligt.

Det är ju också så att ett rikt kulturutbud gör en stad attraktiv. Vi ser med andra ord en koppling till näringslivet både genom att konst ger perspektiv som gör att man tänker i nya banor och att den stärker attraktionskraften på regionen. Det bidrar i sin tur till ökad trivsel för dem som bor här, fler vill flytta hit och det stärker turismen. Ett roligt exempel på att kulturlivet inspirerats av näringslivet är att gallerierna här i stan börjat samarbeta och tänker skapa gemensamma konstvandringar och andra paket, så som man arbetar inom turistnäringen. Som ni hör är beröringspunkterna många och möjligheterna ännu fler.

Ja, jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med de här frågorna – men det blir på måndag - NU ska jag se till att njuta ordentligt, låta mig inspireras och få perspektiv! Fiskussalongen är härmed öppnad!